

Beginnen over het einde

(hoofdlijn)

IZB Lichtspoordag 2023

1. Hoe Paulus begint over het einde: 2 Kor. 5:1-4 (korte Bijbelstudie)
2. Een aantal voorstellen, ideeën voor het begin van een gesprek over het einde dat komt.
3. Een wat willekeurige keuze uit de vele reacties/vragen die 'beginnen over het einde' kan oproepen met korte bespreking daarvan tegen de achtergrond van 2 Kor. 5.

1. Hoe Paulus begint over het einde.

Korte Bijbelstudie over 2 Korinthe 5:1-4. Het Bijbelgedeelte staat hieronder in de NBV21 (voor de verstaanbaarheid):

1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3. We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. 4. Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden (NBV21).

2. Een aantal voorstellen, ideeën voor het begin van een gesprek over het einde dat komt.

- Bij een gemeentelid op hoge leeftijd, kort na haar verjaardag: 'Wat een gezegende leeftijd hebt u bereikt. Elk levensjaar dat we ontvangen is ook een jaar dichterbij de eeuwigheid. Vindt u dat een troostvolle gedachte of juist niet?'
- Bij een gemeente lid dat niet alleen ernstig ziek is, maar zich ook heel eenzaam voelt en al veel heeft meegemaakt: 'Denkt u nooit: neem mij maar weg Here, het is wel genoeg geweest...'
- Bij een ouder stel uit de gemeente dat maar heel moeilijk over de persoonlijke 'dingen' praat: 'Spreken jullie samen wel eens over de dag dat één van jullie gaat sterven?'
- Misschien gemeente breed bij alle ouderen: 'Op de site van Lichtspoor staat een zogeheten 'Uitvaarttestament'. Ik heb een kopie daarvan meegenomen. Zullen we het met elkaar wat doornemen?'
- Bij een ouder gemeentelid dat, zoals het heet: 'uitbehandeld is': 'Ziet u erg tegen de komende tijd op? Ik bedoel ook dat u straks voor God moet verschijnen?'
- Bij gemeenteleden die in korte tijd veel begrafenissen meemaakten: 'Was er bij de verschillende begrafenissen en rouwdiensten iets waarvan u zegt: zo willen wij het ook. Of misschien juist het omgekeerde: dat willen we in elk geval niet.'
- Bij een echtpaar dat bijna 60 jaar getrouwd is: 'Als u denkt aan het einde is het afscheid van elkaar moeten nemen misschien wel het moeilijkste voor jullie?'

3. Een wat willekeurige keuze uit de vele reacties/vragen die 'beginnen over het einde' kan oproepen met korte bespreking daarvan tegen de achtergrond van 2 Kor. 5.

Over de volgende vragen en reacties wil ik proberen iets te zeggen dat misschien helpend is.

- Zal het allemaal wel waar zijn?
- Juist nu ik zo ziek ben doet het me zo weinig. God lijkt zo ver weg...
- Is mijn geloof wel goed genoeg? Mijn keuze voor Christus wel radicaal genoeg? Zulke dingen kun je je toch ook verbeelden?
- Hoe ik ooit afscheid zal moeten nemen van mijn man, mijn vrouw, onze kinderen...
- Ik heb altijd netjes geleefd. Dus zal het straks wel goed komen.
- Wat gebeurt er eigenlijk als ik ga sterven? Waar kom ik dan?
- Mijn kinderen hebben heel andere ideeën over leven en sterven. Hoe kan ik hen vertellen wat ik graag wil bij de rouwdienst en begrafenis?
- Vrienden van ons denken dat overledenen ons nog steeds zien en met ons meeleven. Geloof u dat ook?
- Zullen we elkaar straks weer herkennen?

Lied:

Weerklank 215

1. Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

*Lezing door ds W. Markus, Bergschenhoek
IZB-Lichtspoordag 2023*